





## De Kreken van Saleghem... natuur om te koesteren

Het krekengebied van Saleghem strekt zich uit over het grondgebied van de vroegere gemeenten Sint-Gillis-Waas, Meerdonk en Vrasene. Het vormt een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen die vaak een eigen naam dragen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en vele knotwilgen vormt het een uniek landschap.

### De geschiedenis

De basis van het huidige landschap is gelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De Nederlanden, en dus ook onze gewesten, kwamen in opstand tegen de Spaanse koning Filips II. Om te beletten dat de Spanjaarden zouden doorstoten naar Antwerpen, in handen van de Geuzen, werd in 1584 de hele

Wase polder onder water gezet. Antwerpen gaf zich het jaar daarop gewonnen, maar de oorlog duurde voort en eb en vloed kregen verder vrij spel. Pas tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) konden terug aan herstel van de dijken en aan inpolderen denken. De diepe geulen die waren ontstaan bij de overstromingen bleven achter als krekens en wielen.

Ook later vonden er nog enkele dijkdoorbraken plaats en ontstonden nieuwe wielen, zoals het Panneweel in 1627.

### De invloed van de zee.

De dagelijkse overstromingen zetten op de oorspronkelijke zand- en turfslag klei af maar brachten ook kalk mee onder de vorm van schelpen. Ook de



ziltte invloed van het zeewater verdween slechts zeer geleidelijk uit de bodem. Nu nog verwijzen planten als heen, aardbeiklaver en zilt torkruid naar deze invloed.

### Natuurhuis Panneweel

Het natuurhuis ligt aan de Krekeldijk bij de Kreken van Saleghem. Natuurpunt Waasland-Noord gebruikt de vroegere schuur als bergruimte en doet er aan natuureducatie. Het is ook de startplaats voor vele wandelingen. In de mooie hoogstamboomgaard en is er een leerpad dat aangeeft hoe je een tuin natuurvriendelijk kunt inrichten. Er staat ook een imkerhuisje en je kunt er zien hoe kleinschalige afvalwaterbehandeling werkt. De schuur is een druk bezochte pleisterplaats geworden. Allerhande activiteiten

vinden er plaats en meerdere verenigingen voelen zich hier thuis. Het is de start en de eindplaats van het rolstoelwandelpad.

Vanaf 2006 is het natuurhuis opgenomen in de lijst van de bezoekerscentra van Natuurpunt. Op elke eerste zondag van de maanden mei tot oktober zetten we de deuren open. Dan organiseren we gezinsvriendelijke activiteiten. Onder het motto 'natuur voor iedereen' zijn de twee picknicktafels permanent ter beschikking voor elke toevallige voorbijganger die even in een rustige sfeer wil verpozen. Meer info over de activiteiten in het Natuurhuis kan je op regelmatige basis toegestuurd krijgen via de Panneweel.flits. Vraag hem aan op [natuurhuis.panneweel@gmail.com](mailto:natuurhuis.panneweel@gmail.com).

### De wandeling

De lusvormige wandeling start en eindigt aan het Natuurhuis, Krekeldijk 2 in Meerdonk. Over de polderdijken wandelend zie je snel links het besloten deelgebiedje Panneweel. In dit verland wiel, bevinden zich enkele interessante drijftilvegetaties en komen voor onze streek zeldzame planten voor zoals galigaan en wateraardbei. Wandelend over de Krekeldijk kom je langs het mooie Sint-Jacobsgat, zo genoemd naar de heilige op wiens naamdag de dijken destijds braken. Valide wandelaars kunnen vrij dit gebied betreden en ten volle genieten van de zich herstellende natuur op een vroegere maisakker. Je komt hier wellicht oog in oog te staan met een paar grote grazers. Al knabbe-

lend en knagend geven ze vorm aan dit deel van het reservaat: een open bos met veel struiken en bloemrijke ruigten waar het wemelt van vlinders en andere insecten. Langs de wandelsluisjes sluit je perfect weer aan bij het bewegwijzerde wandelpad. Je wandelt over een breed fiets- en wandelpad. Bij de plassen en wielen langs de Saleghemdijk haal je best de verrekijker boven, want ,met een beetje geluk, kan je hier naast de fuut ook de ijsvogel observeren die sinds enige tijd onze welgekomen gast is. Volg de bewegwijzering doorheen de Rietlandstraat met aan het einde de verlande oude Saleghemvaart, een mooi rietmoeras met een lange rij knotwilgen. Deze ideale schuil- en broedplaats van



vele veldvogels, wordt door onze vrijwilligers zorgzaam in stand gehouden. Als je verder gaat dan heb je links nog het Reigersbos, met daarachter de Karneemelkputten. Langzaam komt de grote Saleghemgeul dichterbij. Je gaat er volledig omheen. Op de Dwarsdijk staat een rustbank. Je hebt er een prachtig uitzicht over de Geule met aan weerszijden enkele graanakkers, waar we oude akkeronkruiden in stand willen houden. Wellicht deel je daar onze verwondering over de grote diversiteit van het krekengebied van Saleghem. Links zie je dadelijk weer het beboste Panneweel. Langs de bewegwijzerde wandeling lopen aan de rechterkant, beneden de dijk meerdere aarden wegeltjes en

karrensporen. Valide wandelaars kunnen deze nevenpadjes rustig bewandelen. Er zijn ook enkele doodlopende wegeltjes, ga er rustig eens kijken. Vaak tref je er weer een verrassend stukje natuur aan dat onze afdeling beheert. Deze wandeling wordt in het bijzonder aanbevolen aan rolstoelpatiënten, omdat het pad veelal gelegen is op de dijken. Zo heb je steeds een mooi uitzicht op het natuurgebied. Mevrouw Marita Meul, Schepen van Toerisme en Welzijn van de Gemeente Sint-Gillis-Waas nam op 7 mei 2006 het meterschap van dit rolstoelwandelpad op zich.

