

In Memoriam Marc Gevers

Op 14 december 2017 heeft het noodlot toegeslagen. Bij beheerwerken in het Sint-Jacobsgat is er een ernstig ongeval gebeurd waarbij onze vrijwilliger Marc Gevers is overleden.

Onze gedachten zijn bij deze in eerste instantie bij zijn echtgenote, kinderen en familie aan wie wij ons diepste medeleven betuigen.

Het spreekt vanzelf dat de vrijwilligers die samen met Marc aan het werk waren, maar bij uitbreiding onze ganse afdeling in shock is na dit gebeuren. Voor hen voorzien we de nodige psychologische begeleiding.

Marc was sinds zijn pensioen enkele jaren geleden één van onze zeer actieve vrijwilligers. Een persoon die graag gezien werd binnen de groep. Marc was actief binnen onze beheerteams en op donderdag kwam hij met plezier werken in de natuur. Dat dit hem fataal moest worden is voor ons onbegrijpelijk.

Maar naast dit had hij ook een passie voor dagvlinders. In de zomerperiode trok hij er dagelijks op uit in het ruime Waasland om vlinders te fotograferen en te inventariseren. Op korte tijd was hij uitgegroeid tot een echte vlinderspecialist. En hij had nog zoveel plannen die moesten gerealiseerd worden.

Marc was ook lid van de Libellenwerkgroep Waasland en inventariseerde samen met anderen de libellenfauna in het Stropersbos.

Hij deelde ook graag zijn passie en heeft vorig jaar een aantal mensen opgeleid om vlinders te inventariseren. Hij adviseerde ons ook om het natuurbeheer beter af te stemmen op deze groep van insecten. Onder zijn impuls hebben we het sinusbeheer toegepast op een terrein achter de boomgaard bij het Natuurhuis Panneweel. Deze vorm van beheer moet ervoor zorgen dat vlinders meer kansen krijgen om te overleven.

Een mooi voorbeeld van zijn passie is dat hij een aantal mensen zo gek heeft gekregen om oktober II. samen met hem te gaan zoeken naar de rups van de kleine ijsvogelvlinder. Een vlinder die al jaren niet meer in de streek is gezien (zie natuurweetjes elders in dit tijdschrift).

Ook voor dit tijdschrift heeft Marc nog een artikel geschreven, uit eerbetoon naar hem publiceren we het hiernaast.

Op de laatste WAKONA-studiedag gaf hij nog een mooi betoog over het tuinenmeetnet. Ook de Werkgroep Dagvlinders verliest met Marc een gedreven man.

We verliezen met Marc een vriend, een actieve vrijwilliger, een man met passie voor natuur en in het bijzonder voor dagvlinders. Het zal nooit meer zijn zoals voorheen. Maar het grootste verlies is er in deze natuurlijk voor zijn familie.

Marc Bogaerts

